

Syddjurs den 20. april 2020

Kære dagbog.

I Dag er det d. 20. april 2020 og store dele det danske samfund, har nu været i karantæne i 40 dage. Mine forældre er ikke så glade, for jeg er sammen med mine venner i corona-tiderne, så det sker kun engang imellem. Ellers går jeg bare hjemme hver dag. Det plejer slet ikke at være mig. Jeg plejer at være sammen med venner hver dag og sove ude hver weekend. Jeg savner mine venner meget, så jeg facetimer med dem dagligt. I hverdagene får jeg hjemmeundervisning nu hvor der er corona-udbrud. Jeg synes lærerne får det til at fungere rigtig godt selvom det må være en stor udfordring. En typisk dag for mig i corona-tiderne starter oftest ud med jeg bliver vækket klokken 09.00 og spiser morgenmad efter. Det afhænger dog om vi har google meet møder og hvor mange lektier vi har for. Så er jeg typisk færdig med at lave lektier omkring klokken 15.00. Resten af dagen bruger jeg på enten at gå en tur, for at få noget frisk luft og noget motion eller facetimer og skriver med mine venner over diverse sociale medier. Min kæreste har været her halvdelen af tiden, vi har været i karantæne, så vi har også brugt meget tid sammen. Vi ser mange film og serier på Netflix og lignende platforme. Hvis ting går som planlagt skal jeg starte i skole igen d. 11. maj. Det er også den dag jeg har fødselsdag. Jeg håber jeg får mulighed for at fejre min 15-års fødselsdag, men nu må vi se. Jeg synes egentlig at det her corona, kunne have været meget slemmere. Jeg kender ikke nogen personligt, der er blevet smittet med virussen og det ønsker jeg selvfølgelig heller ikke sker. Det er lidt kedeligt at gå hjemme hele tiden, men man får alligevel tiden til at gå. Jeg håber snart det slutter, så jeg kan få min normale hverdag tilbage og se mine venner igen.