

Syddjurs d. 20. april 2020

Kære dagbog

Dagene er meget lange under corona-tiden og i dag er ikke en undtagelse. Det er træls bare at skulle sidde hjemme og finde på noget at lave alene. Det ville være bedre, hvis man kunne få lov til at have det sjovt med sine venner og familie. Jeg ved godt, vi gør det for at beskytte de mest udsatte, men det er alligevel svært ikke at se nogen i så lang tid. Der er mange forhold man skal tage hensyn til over alt. Jeg synes, det er mærkelig at skulle finde rundt i, fordi det er så lang tid, som det er. I dag har jeg brugt det meste af dagen på at bage en kage. Det er en beskæftigelse, jeg er begyndt på, nu hvor vi alligevel er derhjemme. Jeg plejer tit at ringe med min kusine, hvor vi bager hver vores kage på hver side af skærmen. Jeg laver også puslespil med min familie og det kan vi også bruge lang tid på. En ting man måske kan lære under disse tider er jo netop at få nye beskæftigelser og hobbyer, som man aldrig troede, man skulle få.

Jeg synes, at nedlukningen betyder meget for min hverdag. Vi skal have online undervisning hver dag, hvor vi får nogle lektier for, vi skal lave i løbet af en dag eller flere. Nogle gange kan det godt være lidt forvirrende, fordi man ikke kan kommunikere med sine lærer om eksempelvis spørgsmål og tvivl på opgaver, som vi plejer. Jeg håber snart, at vi kan få lov til at få almindelig undervisning på skolen igen. Når denne svære tid er ovre, er det første jeg skal ud i vores sommerhus med min bedstemor, for hende savner jeg rigtig meget. Vi kan ikke få lov at besøge hende, så det bliver kun over telefonopkald lige nu. Jeg glæder mig, til at kunne give alle dem jeg holder af et stort kram.